

Kinderen gaan rond met de Palmpaas in Assenede



COLLECTIE ONLINE

Frans Van Immerseel

INVENTARISNUMMER

VL_009

BESCHRIJVING

Ontleend aan de carnavalstoet van 1958 en 1959 o.l.v. Frans Van Immerseel, werd de Palmpaas nog enkele jaren als traditie verdergezet onder impuls van enkele onderwijzers uit de gemeentelijke jongensschool, goede kennissen van Van Immerseel. Bij dit oudheidens voorjaarsgebruik gingen groepjes schoolkinderen het weekend van Palmzondag de Assenedse wijken rond met kruisgewijs geslagen groene takken, getooid met koeken en eiertrossen en voorzien van manden. Af en toe werd hun zingen beloond. Zo zongen zij liederen als: 'Palm - palm - pasen, De winter is verhangen, Hei koerei, Ik zie des meien schijn, Over enen zondag hebben we een ei. Ik zie die bloemkens hangen, Eén ei is geen ei, Des ist mijn hart verblijd ... Twee ei is een half ei, Zo ver van enen dale ... Drie ei is een Paasei!'

OBJECTTYPE

foto

DATERING

1950 tot 1960

TREFWOORD

Assenede, kinderen, Palmpaas, volksgebruik